



- 'Zingen geeft plezier, omdat het raakt' - pagina 2
- KidsHour by Gods power - pagina 5
- Te voet naar Santiago en per fiets naar Rome - pagina 8



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

2e jaargang | nummer 5 | mei-juni 2018

PINKSTEREN

Kom uit je stoel!

In beweging.

*Al vanaf het eerste begin,
waar mensen naar buiten komen
stormen, met vlammen op hun hoofd,
in een enthousiasme zonder grenzen.
Waar Petrus op een muurtje springt,
en een prachtverhaal vertelt.
Mensen op hun stoel laat dansen.*

*Onverwacht begrijpen mensen
waar het Jezus om ging.
Ongedacht voelen mensen
een diep aanwakkerend enthousiasme.
Onbezorgd laten ze hun stoelen
leeg achter
en zetten zich volop in beweging.*

*Heilige Geest noemen ze het.
Geestkracht van boven en van binnen.
Bezieling die geen grenzen kent.*

*Opgetild voelen ze zich.
Opgeademd door een frisse Wind.
Opgeschud door een aanwakkerend Vuur.*

*Ze kijken elkaar aan, en herkennen in
elkaar wat Jezus bezielde: een intens
Verlangen naar een wereld zonder grenzen.
Een wereld waar mensen elkaar verstaan,
boven al hun verschillen uit.
Mensen in vuur en vlam voor elkaar.
Een leefbare wereld voor ieder mens.
'Shalom' zeggen ze tegen elkaar.*



Foto: Leonie Vreeswijk-Feith (www.photosbyleonie.nl)

*Doe mee! Kom ook in beweging!
Het kan! Dat Visioen van de Eeuwige!*

*Vol van Gods Geest zijn ze.
Een nieuwe Taal spreken ze.
Verbindend, bevrijdend, bezielend.*

*Opgelucht zijn ze.
Lichter voelen ze zich.
Licht verspreiden ze.*

*Vrij als een vogel
bewegen ze zich naar elkaar toe.
Voorbij arm of rijk, ziek of gezond,*

*vrouw of man, oud of jong, van veraf
of dichtbij, of noem maar op.
Ze vinden elkaar als kleurrijke vogels in
één groeiende zwevende vlucht boven
glooiende heuvels en groene landschappen.
Een Duif voorop.*

*Kijk! Van boven zie je geen grenzen!
Volop ruimte en tijd voor iedereen.
Mensen wandelend door bossen.
Fietsend over bergpassen.
Pootjebadend aan zee.
Turend naar nieuwe horizons.
Schilderend wat hen beweegt.*

*Creërend wat hen bezielt.
Openend naar elkaar.*

*Hoor! Die Taal van Liefde!
Die bevrijdende en verbindende Taal.
Als een lopend vuurtje verspreidt het zich.
Als een Vuur dat nooit meer dooft.*

*Moge de Geest van de Eeuwige ons zo
blijvend bezielen.*

• Sjon Donkers
PASTORAAL-KERKELIJK WERKER,
DICHTER EN TEKSTSCHRIJVER

STILTEWANDELING

Een weg vol verrassingen

IMPRESSIE • Bijna maandelijks maakt een groepje mensen een avondwandeling in het Balijbos. Drie stiltewandelaars over hun beleving.

Bij de Balijhoeve ontmoeten we elkaar. We gaan samen op weg en krijgen een papier mee met een thema – bijvoorbeeld 'Wat is je verlangen?' of 'Thuiskomen' – en een korte tekst, soms ook een lied. Afhankelijk van het seizoen lopen we in het licht van de ondergaande zon, in de avondschemering of in de duisternis, zodat een zaklantaarntje nodig is om het pad te zien. De weg is vol verrassingen: brede rechte paden, kronkelende zijpaden en -paadjes, soms modderig. Zonder gids zou je de weg niet vinden. Net zoals op onze levensweg.

Zonder gids
zou je de weg
niet vinden



GELOOF EN KUNST • Bij het thema 'Inspiratie - wat bezielt je, wat beweegt je?' vroeg Kerk in Zoetermeer vaste fotografe Leonie Vreeswijk een keuze uit haar werk te maken. Sjon Donkers liet zich erdoor inspireren tot poëtische teksten. Een drieluik in beeldtaal.



I. op reis

*op reis gegaan
met elkaar*

*op de bonnefooi
bestemming
onbekend*

*we zien wel
hoe het loopt
we zien wel
waar we komen*

*gedragen
door een diep Vertrouwen
en een hartstochtelijk Verlangen*

*vinden we een bankje
onder een lichtende koepel*

*beschutting voor onderweg
om op Adem te komen
voor onze levenslange reis
een Lichtende bestemming*



II. lichtstralend

*een zachtwarm licht
streelt het lentegroene
bladerdak
en duwt voorzichtig
wat vastgegroeide
takken opzij
om zo haar stralen
door te laten*

*een kleurrijke duif
komt zingend tevoorschijn
en vliegt feestelijk
fladderend
voor ons uit*

*het licht
voor onze voeten
wijst een nieuwe weg*



III. verbinding

*aangekomen op de brug
zoek ik verbinding*

*nog niemand te zien
of toch wel?*

*in een flits
herken ik
mijn spiegelbeeld*

*beelddrager
mag je zijn
hoor ik opklinkend
uit het heldere water*

*ik loop verder
de brug over
de mist trekt op*

*we zijn met velen
en lijken
op elkaar*

Gods grootheid

Soms loop je alleen, verzonken in eigen gedachten of nadenkend over de gegeven tekst. Je neemt ook de omgeving waar. Je beleeft de wandeling ten volle.

*Je ziet de maan,
je hoort de vogels,
je bent je bewust van
Gods grootheid
en aanwezigheid.*

Soms loop je in tweetallen, in stilte of met elkaar in gesprek. Je doet je verhaal en luistert naar elkaar. Al gaande sta je open voor de ontmoeting met God. Er zijn ook stiltemomenten; die zijn belangrijk. Niet alleen zelf aan het woord zijn, maar je overgeven aan God. Hoe is God in jou aanwezig?

Losgemaakt

Na anderhalf uur kom je terug bij de Balijhoeve. Je neemt afscheid van elkaar en gaat weer naar huis, maar anders dan je gekomen bent. Je bent met elkaar onderweg geweest en je hebt je even losgemaakt van de drukte van alledag. Zo is een Stiltewandeling een bijzondere beleving, een ervaring die je bij blijft.

• Bert Hartsuiker, Bernadette Verbeek
en Henk van Zuilekom

VAN DE REDACTIE

Begeesterd

Doordrongen van een diepe liefde neemt de apostel Petrus op de Eerste Pinksterdag het woord. Samen met zijn medeleerlingen had hij een geweldige wind horen waaien in de ruimte waar ze bij elkaar zaten. Op elkaars hoofden hebben ze vlammen als van vuur zien dansen. De Geest op Wie zij wachtten was gekomen. Zij raakten er vol van. Vurig steekt Petrus van wal. Bezielt en begeesterd legt hij het levenswerk van Jezus open, uitmondend in de oproep: 'Verander je leven, geloof in Jezus, iedereen die God de Heer aanbidt, wordt gered! God zal je vergeven en je zult de Heilige Geest van hem krijgen, dat heeft Hij beloofd.'

Vang die bries, die groei, dat leven

Begeestering uit zich in enthousiasme en hartstocht, in stil zijn en geraakt worden, in geïnspireerd worden en in beweging komen, in aanbidding en op weg gaan. Begeestering brengt mensen tot elkaar en tot God. Begeestering bedient zich van de verbindende taal van liefde en mededogen, uitlopend op eenheid en verbroedering. De bron is de Geest van God die zorgt voor nieuw leven, ontkiemen en ontluiten. Zet ramen en deuren daarom wijd open en vang die bries, die groei, dat leven.

• Marieke van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

BEZIELING

'Zingen geeft plezier, omdat het raakt'



INTERVIEW • 'Zingen of luisteren naar zingen kan ons zo raken, dat er een luikje naar iets goddelijks open gaat. Ik geloof dat zingen kan helpen de wereld een beetje beter te maken.' Liselet van Gent, zangpedagoog en dirigente van de Oase-cantorij in Meerzicht, over wat haar bezielt.

'Ik beleef plezier als het zingen iemand raakt in zijn of haar proces', zegt Liselet over haar lessen stembevrijding en stemvorming, individueel en aan groepen. 'Het is mooi om te zien hoe mensen groeien als ze een bepaalde vaardigheid onder de knie krijgen en daar vreugde aan beleven. Op het moment dat er echt muziek gemaakt wordt, komt er spel, plezier en beweging.'

'Er komt spel, plezier en beweging'

Bij stembevrijding gaat het om vrijheid ervaren. Een trilling in jezelf oproepen, die je in beweging zet en je bij je diepste emoties brengt. De klank die je voortbrengt is goed genoeg, daar geef je aandacht aan.'

Inspirerend

'Het is prachtig om niet alleen in je eentje te zingen, maar met elkaar. Dat is wat mij inspireert. Daarom geniet ik ook van het zingen met de cantorij. Samen komen tot een mooie klank, tot een mooi samenspel. Zuiver zingen, tegelijk zijn, zijn de

ingrediënten voor mooie muziek. Daarin gaat het om eenwording.'

Behoeft aan stilte

Twee keer per jaar geeft Liselet een workshop 'Lied van hemel en aarde', omdat ze merkte dat er zo'n behoefte leeft aan stilte en aan zingen. 'We spelen met klank, stilte en zingen, met behulp van 'mantra's', melodieën vanuit de hele wereld, die je herhaaldelijk zingt en waarbij de muziek vanzelf zijn werk doet. Bij het lied van de aarde gaat het meer over ritme en heeft het zingen meer spel in zich, het zingen is levendiger en minder stil.'

'Als er liefde onder zit, is het goed'

'In wezen maakt het niet uit hoe je zingt', zegt Liselet, 'als er liefde onder zit, is het goed. Het gaat erom wat er in jou gezongen wil worden. Of je nu vanuit bestaande muziek zingt of naar stilte toe gaat en laat komen wat er komt. Dat maakt het spannend en leuk!'

W www.liselet-zingen.nl • Aafke Halma

Geslaagde dag 'Samen voor de Stad'



VERSLAG • Mede dankzij de niet aflatende inzet van Gerda Griffioen van Stichting Present konden op 7 april zo'n vijftig vrijwilligers vanuit het ILOZ vol enthousiasme aan de slag in dertien projecten

variërend van het opknappen van een tuin of klusjes in huis tot een klus bij Kinderboerderij het Buitenbeest of een rolstoelwandelende. Aan het eind van de dag konden allen aanschuiven aan een heerlijke maaltijd met Marokkaanse soep en hapjes, verzorgd door vrijwilligers van de Al Qibla moskee. Hulde en dank aan iedereen, die heeft bijgedragen aan het welslagen van deze dag!

• Tekst en foto: Els Alebregtse

AANRADERS

26 MEI

25 jaar 'de Herberg'
Op Tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek geopend, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. De Herberg is een organisatie waar meer dan tweehonderd vrijwilligers bij betrokken zijn. Op 26 mei is er een jubileumdag met 's morgens een dankdienst en daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg.

W pdcddeherberg.nl

Tot Gods eer

Er verandert veel in de kerk: er wordt geëxperimenteerd, gepioneerd en veel gediscussieerd. Liturgiewetenschapper



Marcel Barnard schreef daarom op verzoek van de kerkleiding een gespreksboek, voor gemeenteleden, predikanten en kerkenraden. Hij beschrijft de protestantse liturgie, licht achtergronden toe en gaat in op de verschillende tradities. Er zijn filmpjes en gespreksvragen bij.

€ 5,99 W www.protestantsekerk.nl/thematisch/liturgie

27 MEI

Zondag Vervolgde Kerk

Zet een zondag in het jaar apart om stil te staan bij de vervolgde kerk. Open Doers voorziet in een preekschets, gebeds- en dankpunten, een collecte voorstel en allerlei materiaal voor kinderkerk.

W www.opendoors.nl



1-2 JUNI

Nacht van Gebed

Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van vrijdag 20.00 tot zaterdag 01.00 uur in de Oosterkerk te Zoetermeer. U kunt ook voor een deel van de Nacht aanschuiven. Deze Nacht staan christenen centraal uit Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.

E p.j.van.daalen@casema.nl
E hanstrapman@planet.nl
W www.opendoors.nl/nacht

'Elke avond zijn we bang dat we 's nachts weer worden aangevallen. 's Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.'

Jummai uit Nigeria

Groen perspectief

Samen met een workshop en een bijbelleesplan geeft het boek *Maak je bijbel groen* zicht op wat de Bijbel te zeggen heeft over duurzaamheid. Er komt ook een doe-doos bij: *Op groene voet* met een groene wandeling en workshop.

€ 16,95
W debijbel.nl/opgroenevoet



Advertenties

**ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP**

Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
MET KENNIS EN RESPECT

MONDIAL MOUERS
Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

ZORG VERHUIZER 2013

ERKENDE VERHUIZERS

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teeuw

UITVAARTVERZORGING

Hoekindseweg 61
Bleiswijk

www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar

079 - 342 60 70

Aafio Ritueelbegeleiding

is uw persoonlijke coach voor ondersteuning, begeleiding en (inhoudelijke) vormgeving voor een waardige en sfeervolle uitvaart passend bij u en de overledene en behulpzaam bij de overgang naar de nieuwe situatie.

Neem vrijblijvend contact op via:
info@aafio.nl
(0)6 486 930 54

Aafio
Ritueelbegeleiding

INSPIRATIE

Vijf jaar Liedboek

INTERVIEW • Het *Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk* bestaat alweer vijf jaar. 'Wat vind je inmiddels van het Liedboek?' vroegen we aan twee gebruikers van het eerste uur: Dick van den Bosch, organist en dirigent in De Regenboog, en Kees Wesdorp, predikant van de Oude Kerk Gemeente.

Dick van den Bosch:
'Nieuw werk en experimenten waren welkom geweest'



Dick van de Bosch is niet alleen organist van De Regenboog en dirigent van de Regenboogcantorij, maar ook bestuurslid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied. 'Het Liedboek is gemaakt voor de gemeentezang. Daarom gebruik ik het om met de cantorij vooral nieuw werk in diensten uit te voeren en de gemeente er zo stapsgewijs mee vertrouwd te maken. Ook oefen ik er met de gemeente op zondag voor de dienst liederen uit.'

Volle breedte

Na vijf jaar is hij nog steeds blij met het Liedboek. 'Sterk vind ik, dat de volle breedte van de kerkmuziek erin aan de orde komt en dat daarbij een standaard van kwaliteit is gehandhaafd.' Minpuntjes zijn er ook. 'Ik had er graag nog wat meer echt nieuw werk,

speciaal hiervoor geschreven, in willen zien. Er hadden best wat experimenten in mogen zitten!'

Extra dimensie

Dick heeft natuurlijk verschillende favoriete Liedboek-liederen. 'Vooral op de psalmen van Oosterhuis ben ik erg gesteld! Die zijn ook mooi te zingen in een rolverdeling waarbij de cantorij de voorzang doet en de gemeente het refrein zingt. Daarnaast vind ik Lied 927 erg mooi: 'Ik vergeet nooit de mens die ik maakte'. Melodieën met een Jiddisch karakter spreken mij erg aan, zoals 'Jubel, jubel dochter Sion', Lied 879. Overigens ben ik ook blij met de gebeden en gedichten die erin opgenomen zijn. Die geven een extra dimensie aan het boek. Mijn favoriete gedicht is 'Deïsme: Een mens is voor een tijd een plaats van God ...', van Achterberg.'

Kees Wesdorp:
'Er hadden (nog veel) meer Christusliederen in mogen staan'



Kees Wesdorp is predikant van de hervormde Oude Kerk Gemeente en heeft een passie voor de oude talen

Hebreeuws, Grieks en Latijn, en voor muziek. Hij gebruikt het Liedboek elke zondag. 'Altijd in de eredienst, maar ook in de kringen doordeweeks. In gezinsdiensten worden naast het Liedboek liederen gezongen uit de bundel *Hemelhoog*, opvolger van de *Evangelische Liedbundel*.'

Verrijkend

letwat verbazend na vijf jaar intensief gebruik, reageert Kees op de vraag naar zijn ervaring met het Liedboek: 'Ik ben er eerlijk gezegd nog steeds niet aan gewend ... De liednummers zitten nog niet in m'n innerlijk systeem. Het aardige is wel, dat je bij het telkens weer moeten bladeren op

Kerkliedwiki: hulp bij het Liedboek

Vroeger maakte Kees Wesdorp veel gebruik van het digitale register zoals dat op de cd-rom van Liedboek 1973 te vinden was. Tegenwoordig kun je daarvoor terecht bij de online registers van kerkliedwiki.nl. Daar is op veel manieren een lied te zoeken: op woord, eerste zin, titel, dichter, componist, bijbelplaats, thema, liedvorm of doelgroep. Er wordt gezocht in meerdere liedbundels, natuurlijk in het Liedboek, maar ook onder meer in *Zingend Geloven* of in het Friese *Tusken Tide ...* Een mooi voorbeeld van een nieuw, in de actualiteit ontstaan lied is 'Niet verdeeld maar samen', te vinden op kerkliedwiki.nl/niet verdeeld maar samen, gemaakt door Wick Gispen op een toespraak van burgemeester Aboutaleb na de aanslagen in Parijs. Gispen biedt tekst, melodie, zettingen en meerstemmige bewerking aan als *free download!*

zoek naar een lied, nieuwe liederen tegenkomt! Soms sla je die niet over en dan heb je een mooi liedmoment in de dienst.' Hij mist wel de liederen uit het Liedboek van 1973. 'Van mij had het nieuwe Liedboek meer uitbreiding van het bestaande repertoire mogen zijn: het goede behouden en toevoegen wat goed is. Aan de andere kant vind ik het ook verrijkend dat er uit verschillende tradities liederen bijeen gebracht zijn! Wat hem betreft, hadden er (nog veel) meer Christusliederen in mogen staan. 'Met een duidelijke belijdenis dat Jezus Heer is, de levende Zoon van God. Wij zijn per slot Kerk van Christus!'

Onvergelijkelijk mooi

Heeft hij een favoriet Liedboek-lied? 'Niet een, maar meer! Meestal onvergelijkelijk mooie gedachten of zinnen, zoals in Psalm 84:2: 'Mij is een schuilplaats toebereid'; of Psalm 95:2: 'Want onze God, Hij gaat ons voor, / Hij trekt met ons de diepte door'; of Psalm 121:4: 'Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.' Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan ...'

• Mieke Brak



PERSPECTIEF

Als ik naar de hemel kijk

Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschape wordt, ik hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden, ik voel het leed van miljoenen mensen mee en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik, dat alles weer ten goede zal wenden, dat ook deze hardheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereld zal komen.'

natuur en God. Want dan pas, dan alleen voelt men, dat alles is, zoals het zijn moet en dat God de mensen in de eenvoudige, maar mooie natuur gelukkig wil zien. Zolang dit bestaat, en dat zal altijd wel zo zijn, weet ik, dat er in welke omstandigheden ook, een troost voor elk verdriet is. En ik geloof stellig, dat bij elke ellende de natuur veel ergs kan wegnemen.'

Het is een zin uit het dagboek van Anne Frank. Ze schreef het op 15 juli 1944. Al drie jaar is ze opgesloten in het Achterhuis. Hoe krijg je het uit je pen, terwijl je aanvoelt dat de kans heel groot is dat je het niet zult overleven, deze oorlog? Even verderop staat:



'Voor ieder die bang, eenzaam of ongelukkig is, is stellig het beste middel naar buiten te gaan, ergens waar hij helemaal alleen is, alleen met de hemel, de

Een jong meisje, in de kracht van haar leven – als geen ander weet zij van de hardheid van het bestaan. Ze zal er aan ten ondergaan en ze voelt het aankomen. Toch schrijft ze teksten die nu nog inspireren. Zij put kracht uit het onrecht dat haar wordt aangedaan. Zij vindt troost in het beetje schepping dat ze uit het raam van het Achterhuis kan zien: de Anne Frank-boom. Ongelofelijk en indrukwekkend. Het inspireert 73 jaar na haar dood nog steeds.

• Jaap van den Akker
PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD

JOODSE DAGEN

De 'eerstelingen' op het Wekenfeest

Zeven weken na de uittocht uit Egypte ontvingen de Israëlieten bij de berg Sinai de Tien Geboden. Voor de joden staan deze symbool voor de Thora, de Joodse wet. Dat wordt gevierd met het Wekenfeest Sjavoet, op 20 en 21 mei als wij Pinksteren vieren.

Sjavoet wordt gevierd zeven weken na Pesach. Tijdens Sjavoet waren de apostelen bij elkaar in Jeruzalem voor het aanbieden van de eerstelingen van de tarweoogst, zeven weken na de opstanding van Jezus. Het bijbelboek Handelingen beschrijft hoe ze op die dag vervuld werden van de Heilige Geest.



Omer-tijd

De tijd tussen Pesach en Sjavoet is in het jodendom een rouwperiode: de Omer-tijd. De eerste 33 dagen van die periode wordt er niet

getrouwd, worden geen feesten gegeven en gaat men niet naar de kapper. In deze periode zijn door de eeuwen heen veel joden slachtoffer geworden van vervolgingen. Op Lag Ba'Omer, de 33e dag, dit jaar op 3 mei, worden weer veel huwelijken gesloten en worden er in Israël vreugdevuren gestookt.

Jeruzalemdag

De meeste recente joodse feestdag in Israël is Jom Jerusalaïm, Jeruzalemdag, jaarlijks op de 28e dag van de maand Ijar en dit jaar op 13 mei. Dan wordt de inname herdacht van de oude stad Jeruzalem,



door Israël tijdens de Zesdaagse oorlog op 7 juni 1967. Tot dan toe bezette Jordanië sinds de Onafhankelijkheidsverklaring in 1948 het oostelijke deel van Jeruzalem. De joden kregen vanaf die dag weer de gelegenheid hun gebeden te zeggen bij de Westelijke Tempelmuur, de heiligste plek voor het jodendom na het verdwijnen van de tempel in Jeruzalem.

Bron: www.beleven.org

• Koos en Kobi Hendriks
WERKROEP KERK & ISRAËL

— Advertenties —

ichthus boekhandel
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

JobHulp Maatje Zoetermeer

Elke donderdag van 14.00 tot 20.00 uur
Stadhuis - Forum
Stadhuisplein 1, Zoetermeer

E info@jhm-zoetermeer.nl
T 06 - 4157 2157
W jhm-zoetermeer.nl

Samen werkt het!

Heb je je baan verloren of zit je niet op je plek? En vind je het fijn als iemand met je meedenkt? Met JobHulpMaatje kom je verder!

Meld je aan voor de **JobGroup - 9 mei**

Samen met andere werkzoekenden in zeven praktische bijeenkomsten, doelgericht aan de slag met bepaalde thema's. Deze wekelijkse bijeenkomsten hebben een vaste structuur met een mix van ontmoeting, inspiratie en samenwerking.

* Heb je een klantmanager? Bespreek het eerst.

KERKDIENTEN MEI EN JUNI 2018

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten en ook onze website WWW.KERKINZOETERMEER.NL

Gemeente	Zondag 6 mei	Zondag 13 mei	Zondag 20 mei Eerste Pinksterdag	Zondag 27 mei	Zondag 3 juni	Zondag 10 juni	Zondag 17 juni	Zondag 24 juni
 WIJKGEMEENTE OUDE KERK Oude Kerk • Dorpsstraat 59 2712 AD • T (079) 316 39 09 W www.oudekerkgemeente.nl	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Ds. H.J. Prosmans Nieuwkoop	09.45 uur: Ds. C.H. Wesdorp Gezinsdienst	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp Heilig Avondmaal 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Ds. A. van Buuren Amsterdam	10.00 uur: Ds. L. den Breejen Delft	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp
 WIJKGEMEENTE PELGRIMSKERK Pelgrimskerk • 1e Stationsstraat 86 2712 HK • T (079) 316 36 00 W www.pelgrimskerkzoetermeer.nl	10.00 uur: Ds. W.L. Pera Leersum	10.00 uur: Prop. mw. E. Verheul Benthuizen	10.00 uur: Mw. M. Schipper-Boven	10.00 uur: Mw. ds. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur: Mw. ds. E.S. ten Heuw Leiden	10.00 uur: Ds. J. Bonnes	10.00 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn Maaltijd van de Heer	10.00 uur: Mw. ds. S.C.B. Hermanus-Schröder
 WIJKGEMEENTE DE OASE De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP T (079) 351 67 28 W www.oase-meerzicht.nl	10.00 uur: Ds. G. van Reeuwijk Alkmaar	10.00 uur: Ds. E.H. Egberts Nijkerk	10.00 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn	10.30 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn en dr. J.A.B.A.F. Bonnet Oecumenische dienst	10.00 uur: Ds. J.J. Esveldt Amersfoort	10.00 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn Maaltijd van de Heer	10.00 uur: Mw. ds. E. van der Wolf-Kox, Voorburg	10.00 uur: Dhr. D.J. Gutter Baarn
 WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG De Regenboog • Nathaliengang 263 2719 CR • T (079) 362 87 03 W www.pwgderegenboog.nl	10.00 uur: Prop. H. van der Laan Delft	10.00 uur: Mw. P. Vossegat- de Bruin	10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld	10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld Maaltijd van de Heer 17.00 uur: Kapelviering Ds. D.A.J. Sonneveld en mw. M. Schipper-Boven	10.00 uur: Ds. G. van Reeuwijk Alkmaar	10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld	10.00 uur: Ds. F.H. van Helden Delft	10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld Afscheid kinderevendienst
 WIJKGEMEENTE OOSTERKERK Oosterkerk • Oosterheemplein 320 2721 ND • T (079) 342 50 90 W www.oosterkerkzm.nl	09.30 uur: Ds. E. van den Ham Heilige Doop 16.30 uur: Ds. L. Loftijzer Rijnsburg	09.30 uur: Ds. J. Kommers Harderwijk 16.30 uur: Hart4U-dienst Ds. E. van den Ham 19.00 uur: Ds. E. van den Ham	09.30 uur: Ds. E. van den Ham 16.30 uur: Ds. H.C. Marchand Nieuwerkerk aan de IJssel	09.30 uur: Ds. N.M. Tramper, Delft 16.30 uur: Ds. A. Hamstra Zuidland	09.30 uur: Ds. H.G. de Graaff Nieuwerbrug 16.30 uur: Ds. A. van Duinen Loosdrecht	09.30 uur: Ds. E. van den Ham 16.30 uur: Dhr. Gert van den Bosch Hart4U-dienst 19.00 uur: Ds. G.M. Bijkerk Moordrecht	09.30 uur: Ds. G.J. Codée Maarsse 16.30 uur: Ds. E. van den Ham Voorbereiding Heilig Avondmaal	09.30 uur: Ds. E. van den Ham Heilig Avondmaal 16.30 uur: Ds. E. van den Ham Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
 WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD Ichthuskerk • Parkdreef 258 2724 EZ • T (079) 341 36 20 W www.pwzn.nl	10.00 uur: Ds. R.L. Algera 12.00 uur: Ds. N. de Lange Chagall-viering	10.00 uur: Ds. W.L. Pera Leersum	10.00 uur: Ds. N. de Lange	10.00 uur: Ds. R.L. Algera Heilige Doop	10.00 uur: Ds. N. de Lange	10.00 uur: Ds. J. van den Akker 12.00 uur: Ds. R.L. Algera Chagall-viering	10.00 uur: Ds. N. de Lange 19.30 uur: Vrouwenviering	09.15 uur: Ds. J. van den Akker Kind-op-schootdienst 10.00 uur: Ds. J. van den Akker
 ADVENTSKERKGEMEENTE Adventskerk • Julianalaan 3 2712 CB • T (079) 316 61 76 W www.vcgz.nl • E secretaris@vcgz.nl		10.30 uur: Mw. ds. E. Bijlsma	10.30 uur: Ds. K. van Klaveren	10.30 uur: Mw. ds. M. Driessen		10.30 uur: Ds. K. van Klaveren		10.30 uur: Dhr. J.J. Donkers

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

2e jaargang | nummer 5 | mei-juni 2018

Redactie Els Alebregtse, Tirza Benders, Jan Blankespoor, Mieke Brak, Rozemarijn Burger, Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne, Arie Vooijs, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer Dick van den Bosch, Aafke Halma, Koos en Kobi Hendriks, Jan van der Linden (kerkdiensten), Theo Poot (tekening), Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie), Henk van Zuilekom

Het zomernummer voor de maanden juli en augustus verschijnt op **woensdag 27 juni**. Kopij over 28 juni t/m 29 augustus (let op: voor twee maanden!) graag insturen **woensdag 6 juni**. Advertenties, wijzigingen en aanvullingen kunnen doorgegeven worden tot woensdag 13 juni.

Jaarplanning Aan te vragen via: E redactie@kerkinzoetermeer.nl
In te zien: W www.kerkinzoetermeer.nl

Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage van € 20,- gevraagd. Bijdragen en giften kunnen naar NL67 FVLB 0699768160 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer o.v.v. 'Kerk in Zoetermeer'.

Bezorging Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert: Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01
Oosterheem: Mw. A. Halma • T (079) 342 22 03
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers • T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerkelijk Bureau Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur
Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer
T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl

Ook adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Abonnement of losse nummers? E info@kerkinzoetermeer.nl
T (079) 316 82 56

OVERIGE DIENSTEN MEI EN JUNI 2018

Datum	Gebouw/locatie	Tijd	Voorganger
Zondag 6 mei	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Ds. M. Gilhuis
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag	Oosterkerk • Oosterheemplein 320, 2721 ND	09.30 uur	Ds. E. van den Ham
	Pelgrimskerk • 1e Stationsstraat 86, 2712 HK	09.30 uur	Ds. D.A.J. Sonneveld, POR-dienst
Zondag 13 mei	Oude Kerk • Dorpsstraat 59, 2712 AD	10.00 uur	Ds. C.H. Wesdorp
	Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR	10.00 uur	Dhr. H. van der Veen, Dovenmeeting
	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. M. Speckens-van Tuijl
Zaterdag 19 mei	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
	Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR	10.30 uur	Ds. J.R. Kubacki, Leiden, Oecumenische viering
Zondag 20 mei Pinksteren	Monteverdi • Ondineschouw 15, 2726 JS	14.00 uur	Ds. J.R. Kubacki, Leiden, Oecumenische viering
	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Ds. J. van den Akker
Zondag 27 mei	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. L. Hendriks-Vaessen
Zondag 3 juni	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. W. van Hengel, Zoetermeer
Zondag 10 juni	Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR	10.00 uur	Ds. T.H. Hibma, Amsterdam, Dovenmeeting
	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Pastor H. van der Bilt
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
Zondag 17 juni	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Ds. M. Gilhuis
	Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR	10.30 uur	Ds. J.R. Kubacki, Leiden
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting
Zondag 24 juni	Ziekenhuis 't Lange Land • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. M. Speckens-van Tuijl
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Perronmeeting

Advertenties

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?



Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in 't Huys De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum	Tijd	Voorganger
4 mei	15.30 uur	Ds. E. van den Ham
11 mei	15.30 uur	Ds. M.A. van den Berg
18 mei	15.30 uur	Ds. C.H. Wesdorp
25 mei	15.30 uur	Drs. E. Leune
1 juni	15.30 uur	Mw. M. van den Boomgaard
8 juni	15.30 uur	Drs. E. Leune
15 juni	15.30 uur	Ds. M.A. van den Berg
22 juni	15.30 uur	Dhr. L. Smit
29 juni	15.30 uur	Ds. C.H. Wesdorp

ONDER WOORDEN



Hemelvaartgedicht
Van de grond komen

De hemel is niet hoog verheven, wat liefde heet is altijd onder ons. Met zoveel woorden al voorzegd, gezwegen en gebeden, apart genomen, uitgelegd. Dat niet dromen ons de angst, de dood, doen overwinnen. Maar liefde van de grond moest komen, kracht waar duisternis niet tegen opgewassen is. Een hand beweegt de wolken om ze weg te schuiven, een zachte bries blaast ons nieuw leven in. Vrijheid die vogelvleugels heeft, hand die ons oplicht, nieuwe wending geeft.

Jeanette van Osselen
Bron: www.scheppingvieren.nl



Tegen inlevering van deze advertentie
10% korting
op een **groepsreportage**
t/m 30 september 2018!

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

CONTACT

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OUDE KERK

Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Predikant ds. C.H. Westorp
 Annaplaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54
 E predikant@oudekerkgemeente.nl • **Vrije dag** di
Pastoraal contactpersoon
 Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
 E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman, Pitrusvaart 10, 2724 VC
 T (079) 331 74 22 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
Kostersgroep Peter Teeuw • T (079) 342 19 48



GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE PELGRIMSKERK

Wijkgebouw 't Centrum • Frans Halsstraat 1
 T (079) 316 36 00
Wijkpastor Marga Schipper-Boven
 Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
 T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
 E marga_boven@ziggo.nl
Werkdagen ma, di en do
Beheerder F. v.d. Beld
 T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94
Scriba Tom Westerhof
 Charlotteplaats 6, 2713 BB • T (079) 316 93 79
 E scribapelgrimskerk@pgzoetermeer.nl



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE

Pastor ds. Carina Kapteyn
 Jessicagang 46, 2719 CA
 T (079) 347 85 33
 E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen wo- en vr-middag
Scriba Els Alebregtse
 Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
 E scribavandeoase@gmail.com
Coördinator kosters
 Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek
 T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG

Predikant ds. Dick Sonneveld
 Parelgruis 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52
 E predikant@pwwderegengboog.nl
Tel. spreekuur iedere ma, di, do en vr
 van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond
 van 19.00-19.15 uur • **Vrije dag** wo
Kerkelijk werker Marga Schipper-Boven
 Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
 T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
 E kerkelijkwerker@pwwderegengboog.nl
Werkdagen ma, di en do
Scriba Jan Blankespoor • Machtildahof 10, 2719
 AT T (079) 321 21 64 • E scriba@pwwderegengboog.nl



HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK

Predikant ds. E. van den Ham
 Leerbroekstraat 36, 2729 HX
 T (079) 316 00 58 • E ds@vandenham.mobi
Vrije dag wo
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
 T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
 Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
 E cdvandorp@hotmail.com
Kostersgroep Fam. A.J. van Daalen
 T (015) 369 87 67 • 06 534 184 55
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD

Predikant ds. Rein Algera
 Lissenvaart 140, 2724 SP
 T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
 (pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Jaap van den Akker
 Velddreef 281, 2727 CH
 T (079) 331 71 33 • E jvandenakker@casema.nl
Werkdagen ma, di, wo, vr (pastoraat
 Noordhove en Oosterheem)
Predikant ds. Nico de Lange
 Toscaschouw 23, 2726 JJ
 T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3
 2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwnz.nl



Perron • Oosterheemplein 320

2721 ND • T (079) 593 78 08
Buurtpastor Arte Havenaar
 T 06 409 607 68
 E arthavenaar@perron-oosterheem.nl
 W www.perron-oosterheem.nl



Halte 2717

Busken Huethove 63
 2717 HN
Buurtpastor Johan Roest
 T 06 826 373 62
 E buurtpastor@halte2717.nl
 W www.halte2717.nl



De Pelgrim • Frans Halsstraat 3

Pionier en pastor
 Maarten Goossens
 T 06 814 307 42
 E maarten@depelgrimzoetermeer.nl
 W www.depelgrimzoetermeer.nl



MET ANDERE OGEN

In deze rubriek is Kerk in Zoetermeer een serie portretten gestart van 'buitenlandse' kerken in onze stad.

NEW LIFE CHURCH

'God hier samen aanbidden'

Zodra mijn vriend en ik het schoolplein van De Regenboog op lopen, zwaait de deur uitnodigend open. 'Welkom! Goede dienst gewenst!' Nooit geweten dat hier iedere zondagochtend een dienst plaatsvindt van de New Life Church.

Het eerste wat opvalt, is de vriendelijkheid. De al aanwezige gemeenteleden begroeten ons door ons Gods zegen toe te wensen. De ruimte vult zich met verschillende nationaliteiten: Spaans, Antilliaans, Surinaams.

Enthousiast

Het eerste lied wordt ingezet: een nummer van Hillsong. Het is vrij overweldigend, heel anders dan de diensten in de Oude Kerk Gemeente die ik gewend ben. Bij ons geeft de dominee bijvoorbeeld aan wanneer we gaan zitten en staan, maar hier blijft iedereen zoveel mogelijk staan. Van verschillende kanten klinkt een luid 'amen', als reactie op wat er wordt gezongen of ge-

zegd. Uitroepen als 'Heer, wees bij ons!' en 'Vader, wij houden van u!' vliegen geregeld door de ruimte. De zanger en zangeressen staan enthousiast te dansen op het podium, met de handen in de lucht ter aanbidding.

Terug naar pure liefde

Dan loopt de voorganger het podium op. Voordat hij met de preek begint, is het de bedoeling om elkaar een knuffel en een high five te geven. Voor mij een wat overdonderende ervaring. Je kent elkaar niet, maar treedt toch in elkaars 'onzichtbare cirkel'. De preek gaat over 'teruggaan' naar daar waar jouw liefde voor God nog puur was. De voorgan-

ger spreekt luid, zijn stem zwelt soms nog aan. Ook nu klinkt vaak een 'amen' op als bijval van wat hij zegt. Na de preek is er gelegenheid om je gaven te geven. De dienst wordt afgesloten met een staand gebed. 'Vader, bedankt voor de mogelijkheid om U hier samen te aanbidden', dankt de voorganger. 'Amen!', klinkt het nog een laatste keer.

New Life Zoetermeer, elke zondag 10.00 uur Aanbidingsdienst, elke laatste woensdag van de maand om 19.30 uur Gebedsdienst en avondmaal; Basisschool De Regenboog, Kerkenbos 12 (Meerzicht)

• Rozemarijn Burger



OUDE KERK

KidsHour by Gods power

IMPRESSIE • Bij KidsHour maandelijks op zondagmorgen in de Oude Kerk Gemeente hebben wij dit seizoen het thema 'Prinsen en prinsessen'. Rondom toneel in het kasteel van de grote Koning leggen we de lijn van de Bijbel uit.

We zijn gestart met het 'bouwen' van het kasteel. Dit stond symbool voor het scheppen van de aarde. Na een tijdje gaat de koning van het kasteel op reis en hij laat zijn kasteel in handen van zijn onderdanen achter. Deze onderdanen, de hofdame, de schoonmaakster en de tuinman, staan symbool voor alle mensen op de aarde. Zij doen hun best om de regels van de koning na te leven, maar dat wordt steeds moeilijker. De onderdanen zorgen dat het kasteel netjes blijft, maar zijn ze altijd klaar om de koning te ontvangen? De boodschappers van de koning worden soms wel serieus genomen en soms niet. Sommige boodschappers worden geslagen of het kasteel uitgezet, terwijl de kroonprins, de zoon van de koning, zelfs

gedood wordt. Elke keer wordt het toneel nabesproken en de vergelijking met de Bijbel gemaakt. Met KidsHour proberen wij altijd een mix te hebben van ontspanning, spel, zingen en iets leren over de liefde van God. De komende KidsHour is op 20 mei tijdens het kamp in 'de Chute' (Van der Hagenstraat) en we sluiten het seizoen af op zondag 10 juni. Dat wordt een groot feest, omdat dan



de koning terugkomt. Daar kijken we allemaal naar uit, toch?!

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en wil je een keer komen kijken? Welkom vanaf 9.30 uur in 't Hoekje, Dorpstraat 57. E kidshour@oudekerkgemeente.nl

• Liesbeth Bos

11-15 JUNI

Theologische Zomerschool

Meer weten over de Bijbel of over de geschiedenis van de kerk met haar leerstellingen, spiritualiteit, gebruiken en culturele betrokkenheid? Tijdens de vierdaagse zomerschool komen verschillende onderwerpen op een inspirerende en verrassende

manier aan de orde. Met lesmateriaal en leestafel en docenten van de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden.

11-15 juni, 10.00-16.00 uur, Nieuwe Badkapel, Nieuwe Parklaan 90, Den Haag-Scheveningen; € 60; opgeven voor 1 juni E w.van.duyn1@kpn-planet.nl T (070) 407 35 66

AAN HET WOORD



Yvette Maas, Pelgrimskerk

“Yvette Maas (23) deed hbo-bedrijfs-economie en heeft inmiddels een mooie baan bij een detachingsbedrijf, van waaruit ze de financiële administratie doet voor projecten onder andere in de wegenbouw. Een drukke baan. 'Daarom geeft het weekend, inclusief kerkbezoek, mij wekelijks een heerlijk rustpunt', zegt Yvette. Ze denkt daarbij soms terug aan een preek lang geleden over de (tegen)stelling: 'Weekendje weg?' of: 'Wie-kent-je-weg?'

In deze rubriek vraagt Fien Meiresonne steeds iemand zijn of haar kijk te geven op een bijbeltekst of bijbelgedeelte dat bemoedigt en inspiratie geeft.

Veel ledematen, één lichaam!

Vrolijke stimulans

Vanuit het ouderlijk gezin raakte ze vroeg vertrouwd met het werk van de kerk. 'Een lied dat me daarbij inspireert maar ook bemoedigt, is Lied 416: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'. Maar ook het lied dat ze bijna als het 'volkslied' van de Pelgrimskerk ervaart, uit de bundel van Johannes de Heer: 'Waarheen pelgrims, waarheen gaat jij, / 't oog omhoog en hand in hand', vindt ze prachtig. Yvette is met deze stimulerende gedachten in het achterhoofd in het buitenland geweest, om medemensen te helpen. Zo leerde ze ook over de grenzen van de eigen kerk heen kijken, bijvoorbeeld bij kerkdiensten in Thailand, waar de vrolijke (pop)muziek de mensen stimuleerde en er – heel plezierig – via koptelefoons werd getolkt.

Met World Servants, in onze stad Zoetermeer nu onderdeel van De Pelgrim, was ze actief in Nicaragua en Bolivia.

Teamspeler

Haar ambities ziet ze prachtig verwoord in de beroemde brief van Paulus aan Korinthe, samengevat in het simpele zinnetje: 'Allemaal samen bent u het lichaam van Christus, afzonderlijk is ieder er een deel van.' Dat maakt van Yvette een teamspeler die graag samenwerkt met anderen om mooie doelen te bereiken. Ze kan zich voorstellen dat ze vanuit haar eigen kerk activiteiten gaat organiseren voor goede doelen die het waard zijn ondersteund te worden. Misschien leest iemand uit de Pelgrimskerk dit wel ...!

DE OASE

► Kliederkerk 26 mei

Vanaf 15.30 uur staat De Oase weer open voor jong en oud om creatief, ontdekkend en spelend bezig te zijn met de Bijbel en ons leven. Groen is in de kerk de kleur die alles te maken heeft met ontdekken en groeien. Om 17.00 uur een korte viering, daarna samen aan tafel.

► Rondom de Bron

Na korte liturgische inleiding gesprek rondom actueel onderwerp. 16 en 30 mei, 13 en 27 juni, 19.00-19.45 uur; ds. Carina Kapteyn

► In gesprek met Jacobus

'Een bericht kan soms inslaan als een bom, een boodschap kan diepe sporen nalaten. De brief van Jacobus zou je kunnen beschouwen als zo'n 'bombrief'. Het is een brief die er niet om liegt ...' (Cock Kroon). 28 mei, 11 en 25 juni, 16.00 uur

DE REGENBOOG

► Kapelviering

Laatste Kapelviering in dit seizoen: 'Naar huis terugkeren', met verschillende vormen van gebed en meditatie en een doe-moment. Ieder is vrij om te kiezen waar je hart ligt. Tot besluit een eenvoudige avondmaalsviering. 27 mei, 17.00 uur Marga Schipper-Boven

► Close reading

• 30 mei: Openbaring 5: over het lam en de boekrol.
 • 12 juni: Psalm 130: het wachten van God op ons en het wachten van ons op God. Slotavond. 20.00 uur; ds. Dick Sonneveld

NOORD

4 mei in de buurt

ICHTHUSKERK • Vanaf 19.30 uur inloop in de Ichthuskerkzaal aan de Parkdreef met passende muziek en teksten om stil te staan bij de vragen rond oorlog en vrede. Om 20.00 uur schakelen we live over naar de herdenking op de Waalsdorpervlakte.

► Chagallvieringen

• 6 mei: Met 4 en 5 mei 'in de rug' vragen we ons af: wat geven wij, als christelijke gemeenschap, door aan de volgende generatie? Met kritische stemmen van Mo Gawdat en Ad den Besten.
 • 10 juni: 'Wie dankbaar kan zijn, leeft dubbel.' Hoe kunnen we ons beter van wat we waarderen bewust zijn? En hoe heeft dankbaarheid met God te maken? 6 mei en 10 juni, 12.00 uur, Chagallruimte Ichthuskerk

ADVENTSKERK

Mei-juniprogramma

5 mei 9.30 uur Leven in aandacht
 7 mei 20.00 uur Bidden als levenskunst
 13 mei 14.00 uur Dolce & Soaveconcert
 14 mei 15.00 uur De wereld van Sofie: 20.00 uur Van Nietzsche naar Sartre
 28 mei 15.00 uur De krant op tafel
 2 juni 9.30 uur Leven in aandacht
 11 juni 15.00 uur Weg met de Bijbel
 24 juni 14.00 uur Dolce & Soaveconcert

'Bidden als levenskunst'

Valt er nog wat te bidden? Hoe dan? Met of zonder woorden? Wat kan ik wel en wat niet bidden? Wim Jansen geeft in zijn lezing een ruime interpretatie van bidden en hoe het doorwerkt in het dagelijkse, maatschappelijke en politieke leven. 7 mei, 20.00 uur, Julianalaan 3 € 7,50 / € 5,00 (leden); ds. Karl van Klaveren T 06 1104 1992 zie ook Gaandeweg en Agenda op W kerkinzoetermeer.nl

Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten www.kerkinzoetermeer.nl, de brochure **Gaandeweg 2017-2018** en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

DE PELGRIM



Mei-juniprogramma De Pelgrim
W www.depelgrimzoetermeer.nl

- 8 mei 20.00 uur Innerlijke pelgrimage
- 15 mei 19.45 uur Meditatie en gebed
- 17 mei 19.30 uur Blijwandelings: 'De kracht van humor'
- 20 mei 15.30 uur Pelgrimsstop: 'Light my fire'
- 24 mei 20.00 uur Voorbereidingsavond Kloosterweekend
- 27 mei 19.30 uur Taizéviering - De Wijngaard
- 31 mei - 3 juni Pelgrimage naar Maarssen
- 6 juni 19.30 uur Blijwandelings: 'In de Geest vernieuwen'
- 9 juni 10.00 uur Kookworkshop Vegan Church
- 12 juni 18.30 uur Derde Tafel van Hoop: 'De bestemming'
- 15-17 juni Kloosterweekend abdij Koningshoeven
- 17 juni 15.30 uur Pelgrimsstop: 'And justice for all'
- 19 juni 19.45 uur Meditatie en gebed
- 24 juni 19.30 uur Taizéviering - De Wijngaard
- 1 juli 15.00 uur Proef De Pelgrim

Wilt u ook onze digitale Nieuwsbrief ontvangen? E info@depelgrim.nl

Nieuw: De Bovenkamer



Iedere donderdag een eenvoudige viering bovenin de Pelgrimskerk, met stilte, een psalm, bijbelgedeelte, meditatie, zang en gebed. De zijdeur van de kerk is open vanaf 11.30 uur voor een moment van bezinning vooraf.

Iedere donderdag t/m 28 juni (behalve 10 mei - Hemelvaartsdag), 12.00 uur Joke Westerhof T 316 93 79 E tomenjoke.westerhof@planet.nl

Pelgrimsstop

Maandelijks op zondagmiddag is er een Pelgrimsstop. Een uurtje voor ontmoeting, even bijtanken en nieuwe inspiratie. Iedereen is welkom.
• 20 mei (Eerste Pinksterdag): 'Light my fire!' Wat zet jou in vuur en vlam? Welk vurig lied weet jou altijd te raken? Meld het ons en we draaien het voor je.
• 17 juni: 'And justice for all'. 15.30-16.30 uur, Pelgrimskerk W www.depelgrimzoetermeer.nl

Kloosterweekend

Voor de vijftiende keer vanuit Zoetermeer een weekend naar de Onze-Lieve-Vrouwe-abdij van Koningshoeven. We maken de diensten van de broeders mee en doen inspiratie op in een eigen programma rondom een thema. Snel opgeven, er is nog plaats!



24 mei, 20.00 uur voorbereidingsavond in De Pelgrim 15-17 juni weekend; € 105 verblijf, excl. reiskosten; opgeven: Hans van der Bilt T 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl of Marga Schipper T 361 34 03 E kerkelijkwerker@pwgderegenboog.nl

Pelgrimage naar Maarssen

Op donderdag 31 mei start er weer een pelgrimage van Zoetermeer naar reitruimtecentrum De Spil in het Utrechtse Maarssen. Keuze tussen wandelen (25 km per dag) of fietsen (70 km per dag); de route leidt door het prachtige weidse Groene Hart van Holland. Er kunnen 20 mensen mee, er is nog plaats!
Tot begin mei aanmelden bij ds. Dick Sonneveld T 360 45 52 E daj.sonneveld@gmail.com of Hans van der Bilt T 361 20 22 E hlvdbilt@ziggo.nl of via info@depelgrimzoetermeer.nl

Kookworkshop

Plantaardige lunch
Samen de gerechten klaar maken, inspiratie opdoen en samen heerlijk gezond en puur plantaardig lunchen.

9 juni, 10.00 uur, 't Centrum; € 25 (inclusief receptenboekje); max. 12 personen; aanmelden via info@veganchurch.nl

Derde Tafel van Hoop

De Tafel van Hoop is een avondvullend programma met als ingrediënten: lekker eten, goede gesprekken, oude verhalen en nieuwe rituelen. De derde Tafel van Hoop gaat over 'de bestemming'. Begeleiding: Maarten Goossensen en Jonathan Bartling
12 juni, 18.30 uur, 't Centrum € 17,50; aanmelden via www.depelgrimzoetermeer.nl

PERRON

W www.perron-oosterheem.nl

Alle activiteiten van Perron – voor kinderen, tieners, volwassenen – zijn te vinden op de website en via Facebook. De wekelijkse Perronmeetings staan vermeld op pagina 4 onder Overige diensten. E artehavenaar@gmail.com



Ontmoetingslunches

Elke vrijdag om 12.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Oosterkerk.

Mensen van de Weg

Benieuwd of Jezus' levensweg ook jou kan inspireren? Welkom bij de laatste twee wandelingen.
• 3 mei: 'Hoe kom ik tot rust?'
• 17 mei: 'Komt het goed?'
Start 19.30 uur, Oosterkerk



Rock Solid

Rock Solid is een gezellige club voor tieners in groep 7-8 en brugklas met elke twee weken een topprogramma!

- 8 mei: Escaperoom
- 22 mei: Stuk TV Jachtseizoen 19.00-20.00 uur, zijingang Oosterheemplein 320

Breiclub

Als op maandagmiddag aan de Oosterkerk de gebreide vlag buiten hangt wordt er binnen met de nodige creativiteit gewerkt aan vesten, truien, mutsen en knuffels.

14 en 28 mei, 14.00-16.30 uur E breicluboosterkerk@gmail.com

Kinderkledingbeurs een succes

Op zaterdag 7 april gingen om 9.00 uur de deuren van de Oosterkerk open voor de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Het was gezellig druk. Behalve de kledingverkoop was er koffie met iets lekkers, soep met een broodje en een loterij. Veel bezoekers van de beurs hebben we met een goed gevulde tas en een glimlach zien vertrekken en in de ontmoetingen is het contact met wijkbewoners versterkt. Een geslaagde dag! De opbrengst gaat naar het Perron.

• Reinate Berk

HALTE 2717

W www.halte2717.nl



Wat boeiend!

Op 21 maart hebben we de interreligieuze serie 'Geloven in gesprek' met het thema 'Isa/Jezus in Koran en Bijbel' voor dit seizoen afgesloten. Wat boeiend om te zien welke verschillen er zijn, maar ook welke verrassende overeenkomsten. We hebben echt veel van elkaar kunnen leren, net als het geval was met de avonden over Maryam/Maria en Ibrahim/Abraham. De conclusie was: doorgaan, ook volgend seizoen. Een nieuwe serie gesprekken hopen we in september te starten.



Mei-juniprogramma Halte 2717

Inloop elke woensdag tussen 9.00 en 17.00 uur in Bus 63 (Busken Huethove 63) - Elke woensdagmorgen om 10.00 uur: Pastoraal spreekuur - Twee keer per maand op woensdagavond: Buurtmaaltijd

- 2 mei 10.00 uur Schrijfcfé
- 14.00 uur Wandelen
- 4 mei 15.00 uur Senioren Actief: (rolstoel)wandeloct
- 9 mei 14.00 uur Spellen
- 18.00 uur Buurtmaaltijd
- 16 mei 14.00 uur Handwerken
- 30 mei 18.00 uur Buurtmaaltijd

- 1 juni 15.00 uur Senioren Actief: crea en spelletjes
- 6 juni 10.00 uur Schrijfcfé
- 14.00 uur Wandelen
- 13 juni 14.00 uur Spellen
- 18.00 uur Buurtmaaltijd
- 20 juni 14.00 uur Handwerken
- 27 juni 18.00 uur Buurtmaaltijd

Handwerken op woensdagmiddag

Elke derde woensdag van de maand is er handwerken. Je kunt je eigen handwerk meenemen of samen met anderen iets maken voor het goede doel.



- We maken hartkussens voor vrouwen die in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam geoperreed worden aan borstkanker. Na de operatie zorgt zo'n kussen voor minder pijn.
- Ook breien of haken we kleine lapjes waarvan we lappendekens maken die naar Oost-Europa gestuurd worden.
- Of leuke blokken met applicatie voor de Stichting Verdana, die hiervan mooie quilts samenstellen voor Nederlandse kinderen en volwassenen met een beperking.

INLOOPHUIS DE REGENBOOG

Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur, middagpauzedienst van 12.00-12.30 uur Vierde vrijdag om 12.00 uur maaltijd



datum	voorganger	muziek	bijzonderheden
4 mei	Matthé Vermeulen	Paul Pettinga	Let op: in De Wijngaard! Moeder Teresasingsel 100
11 mei	Ab de Raad	Jacques van Oosterom	Pannenkoeken eten
18 mei	Petra Vossegat	Jan van Vliet	Opgeven maaltijd 25 mei
25 mei			Warme maaltijd
1 juni	Leendert Smit	Dick van den Bosch	
8 juni	Marga Schipper	Hans Raaphorst	Pannenkoeken eten
15 juni	Ab de Raad	Aad Baak	Opgeven maaltijd 29 juni
22 juni			Warme maaltijd
29 juni	Dick Sonneveld	Jacques van Oosterom	

Wil Bettenhaussen-Baak T 361 33 65 W www.pwgderegenboog.nl > Inloophuis

INLOOPHUIS DORP – OUDE KERK

Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur is Wijkgebouw Dorpsstraat 57 open voor een praatje, kop koffie of thee, tijdschrift of spelletje, of om er gewoon even 'te zijn'. Van harte welkom!

OPEN KERK IN OOSTERHEEM

De Oosterkerk is elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur open als inloop- en stiltecentrum. Er is ook altijd iemand aanwezig voor een praatje of om samen een kopje koffie of thee te drinken.



Maarten Goossensen (loopbaan)coach
Ik ben een gediplomeerd (christen)coach en help jou op het gebied van werk, burn-out en persoonlijke effectiviteit.

Tot de kern, met nieuw perspectief

T 06 22 091 691 | E maarten@kernspectief.nl | W www.kernspectief.nl



Middelwaard 46
2716 CW Zoetermeer
Tel. 079 351 34 33
www.floraproject.nl



Van Dongen UitvaartZorg & Van Dongen UitvaartCentrum

Wij zijn een kleinschalige onderneming en bieden persoonlijke zorg en aandacht

Bredewater 20A - 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 - WWW.VDUZ.NL
24 uur per dag bereikbaar ongeacht waar u verzekerd bent

- GEBEDSMOMENTEN**
- ▶ **De Pelgrim**
Elke werkdag ochtendgebed van 7.30-7.50 uur
 - ▶ **Oude Kerk**
Elke maandag van 19.00-20.00 uur in Wijkgebouw Dorpsstraat 57
 - ▶ **Oosterkerk**
Elke twee weken op woensdagavond van 19.00-19.55 uur: 16 en 30 mei, 13 en 27 juni

Wilt u Kerk in Zoetermeer ook elke maand thuis ontvangen? Mail naar info@kerkinzoetermeer.nl of leg contact via kerkinzoetermeer.nl

Advertenties

16 JUNI

Worship heeft wat te vieren!

INTERVIEW • Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het koor Worship werd opgericht. Dat wordt gevierd met een speciaal concert op zaterdag 16 juni op de thuisbasis, in de Oosterkerk. Samen met (bestuurs)leden Arianne Hak, Henne van der Slik, Ellen Zegwaard en Annet Bregman en dirigent Willemdirk van den Berg blikken we terug.



Foto's: Leonie Vreeswijk-Feith



Worship ontstond vanuit het jeugdwerk in de Ichthuskerk (voorheen wijk Oost), vertelt het bestuur. Dirigent Johan van Oeveren nam het initiatief en de kerkenraad verleende loyaal medewerking.

Gospels en praise

Er werd een groepje enthousiaste jongeren gevormd en het leeftijdsplafond werd op 35 jaar gezet. Maar als je eenmaal zover bent, wil je niet ophouden met zingen. Er werd een projectkoor voor de oudere leden ingericht, Corazón, dat ook samen met Worship concerten gaf. Later werd dit weer met Worship samengevoegd. Nu is iedereen vanaf 13 jaar die aangesproken wordt door het repertoire, welkom bij het koor. Het repertoire bestaat vooral uit gospels en praise-liederen. En zo kan het gebeuren dat verschillende generaties tegelijkertijd in één koor op het podium staan. Er zijn jaarlijks wel wat wisselingen in het ledenbestand. Jongeren



gaan van school af, verhuizen, of slaan een andere weg in en vertrekken bij het koor, maar evengoed komen er weer leden bij, zodat het aantal gemiddeld ongeveer gelijk blijft. Voor het concert op 16 juni zijn ook oud-leden uitgenodigd om mee te zingen.

Swingend

Als ik binnenkom om het interview af te nemen is de repetitie in volle gang. Het swingt, piano en drums begeleiden het koor; het heeft de uitstraling en het enthousiasme van een jeugdchoor. Er zijn ongeveer 25 leden, waarvan vijf mannen. Die verdeling leidt ertoe dat er voornamelijk driestemmig wordt gezongen. Maar dat doet niet af aan het opgewekte en opwekkende karakter van de muziek. Bij concerten staat er een grotere band op het podium.

Hoe wordt het repertoire gekozen?

Dirigent Willemdirk: 'De inbreng van de koorleden is erg belangrijk. Er is een muziekcommissie die voorstellen doet. Ik coach dat een beetje en kijk naar de technische haalbaarheid.' Willemdirk is een professionele dirigent, die muzikwetenschappen studeerde aan de RUU en verschillende koren leidt, Worship sinds 2005. **Bestuur:** 'Toen we begonnen wilde de kerkenraad nog wel iets kunnen zeggen over het repertoire, maar nu is dit helemaal geen punt meer.' Het koor werkt vaak mee aan zangdiensten rondom de

hoge feestdagen. De ervaring is dat de voorgangers in die diensten goed met het repertoire overweg kunnen.

Hebben jullie ook een 'tophit'?

Na enig nadenken zijn ze het daar wel over eens: 'End of the beginning!' 'Alsof je zelf wordt meegenomen in het verhaal. Met een heerlijk refrein en een fantastische boodschap die de kern van ons persoonlijke geloof is en de reden waarom wij zingen: aan iedereen laten weten dat Jezus naar de aarde kwam, over het water liep, wonderen deed en uiteindelijk moest sterven. Maar daar bleef het niet bij, want Hij is opgestaan.'

En de plannen voor de toekomst?

'We zouden graag een keer iets met een orkest doen en een concert samen met Worship Kids staat ook op het programma. Maar voorlopig richten we ons op het feestelijke concert van 16 juni, samen met singer-songwriter Gerald Troost.'

• Dick van den Bosch



KERK MUZIEK

Onverwachte ruimte

Naast organist ben ik ook koordirigent en een van mijn koren bestaat dit seizoen dertig jaar. We vierden dat met een muzikaal weekend-uitstapje. Begin oktober vorig jaar togen we naar België, waar we natuurlijk de nodige toeristische plekjes bezochten. Veel indruk maakte de rit door het gebied rondom Leper waar de Grote Oorlog (Eerste Wereldoorlog) dramatisch uitgevochten is.

Indrukwekkend

Zaterdagmiddag zongen we mee in een viering in de leperse Sint Maartens Kathedraal, een ervaring op zich, zeker voor ons Nederlanders van protestantse huize. De gedrukte orde van dienst was voor zaterdag en zondag. Verschillende onder-

delen werden nu overgeslagen, waar de aanwezige gemeenteleden moeiteloos in meelingen. De samenzang was een mengeling van traditionele rooms-katholieke, Taizé- en Opwekkingsliederen. Opvallend was hoe alle onderdelen naadloos op elkaar aansloten. Als koor zongen wij onder andere een Gloria als openingslied en na afloop van de dienst zongen we aan de Menenpoort 'Lead me, Lord' en 'Abide with me', bij de (dagelijkse) herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Indrukwekkend.

Moeiteloos

Op zondagochtend werkten we mee aan de eucharistieviering in de O.L.V. Sint-Pieterskerk in Gent. Hoewel iets traditioneler, was ook hier opvallend hoe verschillende

muziekstijlen elkaar moeiteloos afwisselden. Als koor zongen we bij wijze van Kyrie Lied 997 ('En vele duizenden, ontheemd', Liedboek 2013), gevolgd door het 'Agnus Dei' van Karl Jenkins. Samen met de gemeente zongen we liederen uit de Belgische bundel *Zingt Jubilate*.

Waar we in Nederland vooral puriteins vasthouden aan liederen die passen bij onze eigen theologische en muzikale opvattingen, lijkt men er in België wat nonchalanter mee om te gaan. Dit geeft echter een onverwachte ruimte in geloofsbeleving, vooral als de invulling zorgvuldig gebeurt. Medewerking van goed en divers opgeleide musici is dan wel een *must*.

• Arie Vooijs

AGENDA

Alle culturele activiteiten met verwijzingen staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl



Stichting Concerten
Oude Kerk Zoetermeer

Lunchpauzeconcerten

Elke woensdag 12.45-13.15 uur

- 9 mei Albert Brussee – piano
- 16 mei Isabelle van Dooren – piano en Maaïke Peeters – cello
- 23 mei Serenatella: Serena Jansen – zang, accordeon en Nelleke ter Berg – gitaar, zang
- 30 mei Ronald de Jong – orgel en piano
- 6 juni Duo Rossignol: Alice Gort – blokfluit en Elly van Munster – theorb
- 13 juni Johan Brouwer – klavecimbel
- 20 juni Erwin Weerstra – piano
- 27 juni Ronald de Jong – orgel

Toegang gratis; deурcollecte
W www.concertenzoetermeer.nl

Speciaal orgelconcert: Canto Ostinato

Op zaterdag 16 juni zal organist Aart Bergwerff van Simeon ten Holt (1923-2012) het bekende Canto Ostinato uitvoeren op het Lohman-orgel. Het stuk is door de Stichting Concerten eerder naar de Oude Kerk gehaald en op verschillende instrumenten ten gehore gebracht, maar nog niet eerder op orgel! De kerk is open vanaf 19.30 uur. Er is gratis koffie en thee en ongeveer tien minuten voor tijd geeft de musicus uitleg bij het concertprogramma.

20.00 uur; € 10, 65+ en donateurs € 7, t/m 17 jaar gratis
W www.concertenzoetermeer.nl

REGENBOOGCONCERTEN

23 MEI Veelgeprezen Franse pianiste

Op 23 mei is de veelgeprezen Franse pianiste Hélene Couvert te horen in De Regenboog met werken van Haydn, Beethoven en Janáček. Eerder trad zij er op als begeleider van fluitiste Juliette Hurel. Haar cd's worden internationaal geroemd als 'juweeltjes met opperste verfijning van haar muzikale gevoeligheid'.



20.15 uur; toegang € 15, tot 25 jaar € 5, met Zoetermeerpas gratis
W www.regenboogmuziek.nl

T/M 17 JUNI

Inspiratie-expositie 'Geloof, Harmonie en Stilte'

MUSEUM GOUDA • Henk Helmantel viert zijn vijftigjarig kunstenaarschap dit jaar in Gouda, Gorssel en Taiwan. Museum Gouda richtte enkele zalen in met werk van hem uit de periode 1977-2017 onder de titel 'Geloof, Harmonie en Stilte'. Ook hangen er werken van schilders die hem bijzonder inspireren. Henk Helmantel schildert de schoonheid van de schepping. Hij kan die schoonheid net zo goed zien in een weerbarstige kweepeer als in een kartonnen doos. 'Er zij licht' is de bron waar hij uit put.



Helmantel inspireert

'Ik was altijd al een bewonderaar van Helmantel, vooral vanwege zijn kerkinterieurs. Daarom ben ik blij met zijn expositie in Museum Gouda. Dwalend door de rode, blauwe en witte zaal loop ik te mijmeren over 'Geloof, Harmonie en Stilte'. Vanuit het voormalige Catharina Gasthuis kijk je uit op de Sint Jan – schilderijen in deze omgeving maken de bezieling voelbaar ...'

Jaap van der Giessen

Museum Gouda, Achter de kerk 14, 2801 JX Gouda, dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur
W www.museumgouda.nl

**20 JUNI
Slotconcert met Hermitagekwartet**
Het slotconcert van de tiende seizoenreeks van de Stichting Regenboogmuziek op 20 juni wordt verzorgd door het Hermitagekwartet rond '2018: het sterfjaar van Claude Debussy en het einde van de Eerste Wereldoorlog', met het strijkkwartet en de vioolsonate van Debussy en andere werken die verbonden zijn met die herdenkingen.



20.15 uur; toegang € 15, tot 25 jaar € 5, met Zoetermeerpas gratis
W www.regenboogmuziek.nl

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

WO 2 MEI (Jz 57:14-19)

Dit zegt de Heer: Ik heb de afvallige wegen van mijn volk gezien, maar toch zal ik hen genezen en hun barmhartigheid bewijzen.

DO 3 MEI (Lc 11:33-36)

Jezus zegt: Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, of onder een korenmaat, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien.

VR 4 MEI (Joh 12:23-26)

Jezus zegt: Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

ZA 5 MEI (Lc 18:18-23)

Jezus zei tot iemand: Eén ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!

ZON 6 MEI (Joh 15:9-17)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie.

MA 7 MEI (Jr 33:1-3)

De Heer zegt: Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

DI 8 MEI (Mt 9:36—10:8)

Jezus zond zijn twaalf leerlingen uit en zei tot hen: Verkondig: "Het koninkrijk van de hemel is nabij." Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

WO 9 MEI (Joh 12:37-50)

Jezus zei: Wie mij ziet, ziet hem die mij gezond heeft.

DO 10 MEI (Mc 16:15-20)

HEMELVAART
Jezus zond zijn leerlingen uit en zei: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder scheepsel het goede nieuws bekend.

VR 11 MEI (Rom 13:8-10)

Paulus schreef: De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

ZA 12 MEI (Lc 6:36-38)

Jezus zegt: Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.

ZON 13 MEI (Joh 17:6-11)

Jezus bad zijn Vader voor zijn leerlingen: Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

MA 14 MEI (Jz 50:4-9)

Elke ochtend wekt de Heer mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

DI 15 MEI (Apg 1:9-18)

Johannes schreef: Jezus, die eruitzag als een mens, legde zijn rechterhand op me en zei: "Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid."

WO 16 MEI (1 Kor 3:9b-17)

Paulus schreef: U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.

DO 17 MEI (Ef 1:3-10)

God heeft ons het geheim van zijn wil onthuld: zijn voornemen om alles bijeen te brengen, onder Christus.

VR 18 MEI (Mt 18:1-5)

Jezus zegt: Wie zichzelf vernedert en wordt als een kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam een kind bij zich opneemt, neemt mij op.

ZA 19 MEI (Joh 5:24-27)

Jezus zegt: Wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

ZON 20 MEI (Joh 20:19-31)

PINKSTEREN
De opgestane Jezus blies over zijn leerlingen heen en zei: Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven.

MA 21 MEI (Fil 1:1-11)

Paulus schreef: Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.

DI 22 MEI (Rom 8:1-11)

Paulus schreef: De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

WO 23 MEI (Joh 3:1-8)

Jezus zegt: Wat geboren is uit de Geest is geestelijk. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.

DO 24 MEI (Sir 18:8-14)

De barmhartigheid van een mens gaat uit naar zijn naaste, maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft.

VR 25 MEI (Ef 4:25-32)

Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

ZA 26 MEI (Mt 6:25-34)

Jezus zegt: Maak je geen zorgen over je leven. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden.

ZON 27 MEI (Mt 28:16-20)

Jezus zei tot zijn leerlingen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

MA 28 MEI (Sir 30:21-25)

Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd verdriet op een afstand, want verdriet dient geen enkel doel.

DI 29 MEI (Ps 119:81-88)

Elk van uw geboden is betrouwbaar, Heer, maar leugens achtervolgen mij – kom mij te hulp! Blijf mij trouw, laat mij leven.

WO 30 MEI (Rom 8:18-25)

De schepping heeft hoop gekregen, omdat ze bevrijd zal worden uit de slavernij en zal delen in de vrijheid en luister van Gods kinderen.

DO 31 MEI (1 Kor 11:23-26)

Paulus schreef: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. Altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

VR 1 JUNI (Ef 4:11-16)

Tot opbouw van het lichaam van Christus moeten wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen.

Zie verder voor het volledige juni-leesrooster www.kerkinzootermeer.nl

Advertentie



Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam
voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders
Huurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

PELGRIMEREN

Te voet naar Santiago en per fiets naar Rome



INTERVIEW • Henk Fokke (73) is zowel een enthousiaste wandelaar als fervente fietser en zijn conditie is nog steeds die van een jonge sporter. In 2013 liep hij in bijna vier maanden 2600 km naar Santiago de Compostela en in 2015 fietste hij in één maand tijd 2300 km naar Rome.



Op weg als een pelgrim; wat bracht jou hiertoe?

'In 2012 is mijn vrouw na een lang ziekbed overleden. Om tot mijzelf te komen ben ik aan de voettocht naar Santiago begonnen. Bij vertrek ben ik gezegend door ds. Dick Sonneveld. Het is niet eens zozeer dat ik onderweg steeds met God bezig ben geweest. Maar de weg – avontuurlijk, zwaar, met kou, regen, wind en hitte – is als een metafoor voor het leven zelf. Je kunt jezelf de tijd om na te denken over het leven dat geleefd is en dat voortgaat.'

**'Niet het eindpunt
maar de weg is
het doel'**

Wat inspireert jou onderweg?

'De uitzichten, de panorama's. Dat is genieten! Je krijgt steeds meer respect voor de Schepper. In kerkes en kapelletjes stak ik kaarsjes op. Kathedralen zijn weliswaar toeristische trekpleisters, maar zeer indrukwekkend, zeker als je bedenkt dat ze al in de middeleeuwen zijn gebouwd. In het begin zijn de heuvels



zwaar, maar je bouwt al fietsend een klimconditie op. Ik fiets om te genieten van Gods schepping en om de cultuur van andere landen op te snuiven. Een geweldige spirituele ervaring, die ik iedereen met een goede fietsconditie kan aanraden. Je ziet het landschap heel langzaam veranderen, je bent één met de natuur. Armoedige maar ook welvarende regio's worden doorkruist. Ik ben regelmatig 'engeltjes' tegengekomen wanneer het eten of het water op was, wanneer ik de weg kwijt was. Eenmaal mocht ik kilometers achter iemands auto aanrijden om weer op de goede weg te komen.'

Hoe bereid je je voor?

'Voor de voettocht heb ik eerst hier een aantal keren gelopen met een zware rugzak om te kijken of mijn rug dat aankon. Omdat mijn Frans en Italiaans niet zo goed is, vroeg ik de mensen bij wie ik logeerde of ze telefonisch het volgende adres voor mij wilden reserveren. In Spanje overnachtte ik als pelgrim vaak gratis in *refugios*. Ik liep gemiddeld 27 km per dag. Tot Vézelay was de routebeschrijving destijds onbetrouwbaar en heb ik veel kilometers om moeten lopen. Met een GPS-apparaat kon ik kijken of ik nog wel op de route zat. In Spanje loop je 800 km op de grote gele pijlen. Je kunt onmogelijk verdwalen. Voor de fietstocht gebruikte ik de route van Paul Benjaminse, 'Onbegrensd fietsen naar Rome'.



Ik fietste zo'n 100 km per dag. Campings zijn er alleen bij meren en rivieren, voor de rest overnachtte ik in hotels.'

**Je krijgt steeds
meer respect voor
de Schepper'**

Wat is voor jou de essentie van pelgrimeren?

'Een pelgrimstocht laat zich het best beschrijven als het loslaten van onze alledaagse bezigheden op zoek naar spirituele verdieping en welzijn. Pelgrims zijn in wezen een soort toeristen. Het Latijnse woord *peregrinus* betekent vreemdeling. Augustinus vond dat alle christenen in wezen pelgrim zijn: zij horen zich te spiegelen aan vreemdelingen en vluchtelingen. Maar zover ga ik niet. Pelgrimeren is voor mij een dagelijkse zoektocht naar Gods aanwezigheid. Hij wijst je de weg op het pad en verrast je met de natuur en ontmoetingen. Ik kan daarvoor heel dankbaar zijn.'

Je hebt de mini-pelgrimage Zoetermeer-Maarsse begin juni uitgezet. Ga je zelf nog op pad voor een grote pelgrimage?

'Deze zomer wil ik de beschreven route 'De Groene weg naar de Middellandse Zee' fietsen, van de stichting Europafietzers. Het einddoel is Narbonne, vlakbij Béziers. De geschiedenis van de Katharen rond Béziers boeit mij enorm.'

• Jan Blankespoor

UITGELEZEN

Bezielde 'navolging'

Wat bezielt je? In *Dat boek is subliem* stelt Henk de Jong, oud-predikant van de Hervormde Gemeente Windesheim, die vraag aan Vincent van Gogh. Windesheim was de bakermat van de Moderne Devotie, een laatmiddeleeuwse beweging die opriep tot spirituele hervorming en hernieuwd christelijk gemeenschapsleven. Een belangrijk vertolker ervan was Thomas a Kempis in zijn boek *De navolging van Christus*. De Jong bestudeerde dit boek en verdiepte zich in het leven van Van Gogh. Reden was zijn ontdekking dat Van Gogh al vroeg geboeid werd door de 'Navolging'. In een brief aan zijn

broer Theo schrijft Vincent enthousiast over de Franse editie ervan. Geïnspireerd door de radicale spiritualiteit van Thomas a Kempis besluit Vincent predikant te worden. Een preek gehouden in een Engelse dorpskerk laat zien hoe hij schilderachtig de menselijke levensweg beschrijft. Toch wordt hij geen predikant maar kiest hij voor de kunst. De Jong laat zien hoe Vincent in zijn brieven verlangt religieus te leven. Hij wil de navolging van Christus niet alleen preken, maar echt leven. Zijn passie voor de christelijke boodschap blijft een constante in zijn bewogen leven. De Jong toont overtuigend dat die passie niet verdwijnt.

Henk de Jong,
'Dat boek is subliem. Vincent van Gogh over De navolging van Christus',
Utrecht: Kok,
128 blz. € 21,50



Wel miste ik een uitgebreidere weergave van de kern van de 'Navolging'. Voor veel lezers ongetwijfeld minder bekend dan de levensloop van Van Gogh. Hoe sprak het hart van de 'Navolging' tot het hart van Vincent? Desondanks is dit mooi geïllustreerde boek over de ontmoeting van Van Gogh en de Moderne Devotie het lezen waard.

• Joke Westerhof